

By die voete van Jesus

G C G
Ek het gaan soek na tempels van oorfloed

D G
Maar vind die store, vol stof en as

C G
Buig voor altare, van goud en silver

D G
Wat voor my oë weg smelt soos was

G C G
Maar nou aanbid ek, aan die voete van Jesus

D G
Sy beker alleen my heilige geraak

C G
Daar is geen ander, God soos Hy nie

D G
Jesus alleen sal nimmer vaar

C G
Die ywer na voorspoed maak my beswere

D G
Op wee van vang en rykdoms gewaad

C G
Maar in my strewe vedoof die ligglans

D G
En koue winde waai deur die nag

C G
Net droë fonteine en donker skadus

D G
Met lee beloftes, alleens verby

C G
Die false oorde, verloor en vang my

D G
In U alleen is troos verkry